

Vraag het aan Morya



Werk verruimend

“Werk niet beperkend, denk niet: ‘die ander moet denken zoals ik.’ Werk verruimend, probeer elementen aan te geven die de ander verruimen.

Als je dit doet, sta je in de werkelijke opvoeding van jezelf. Want als je die ander helpt te verruimen, op gelijk welk terrein, dan verruim je in dezelfde mate jezelf. En door dus steeds met mensen bezig te zijn die je wil verruimen, verruim je steeds jezelf, zodat je op den duur meer weet en ruimer bent dan alle anderen die rond je zijn en die niet hetzelfde willen als jij, die zich niet willen verruimen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 9: ‘Tot een verstandhouding komen met anderen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 71

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


